

11

MISSIONAIRE ACTIVITEITEN

Om invulling te geven aan de statutaire opdracht om de kerken in de Woerdense gemeenschap zichtbaar te maken, zijn diverse missionaire activiteiten georganiseerd, die zich richten op alle inwoners van de gemeente Woerden.

Voorstelling ETTY

Vocalgroep Choral met Abke Bruins in de hoofdrol presenteerde op 9 april 2022 met 'Etty' een voorstelling over het leven van Etty Hillesum, een joodse vrouw die velen geïnspireerd heeft met de door haar nagelaten dagboeken en brieven. Etty beschrijft in haar werk een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling. Ze zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, de dingen achter de dingen, naar God.

Zij ontmoette in februari 1941 de Duitse psychiater Julius Spier. Hij inspireerde haar dagboeken te schrijven waardoor wij deelgenoot zijn geworden van haar leven en van haar gedachtewereld.

In juli 1942 accepteert ze een baantje bij de Joodse Raad. Later werkt ze in het doorgangskamp Westerbork als medewerkster sociale verzorging van 'doortrekkenden'. Ze raakt ervan overtuigd dat ze daar eindelijk in praktijk kan brengen waar ze innerlijk naar toe gegroeid is: het belangeloos, zonder oordelen, liefdevol helpen van anderen. Op 29jarige leeftijd wordt Etty in 1943 in Auschwitz om het leven gebracht. De voorstelling is georganiseerd door Raad van Kerken Woerden in samenwerking met de Commissie Kerk & Israël Woerden en de Stichting 4 en 5 mei Woerden. Veel bezoekers waren aanwezig die diep onder de indruk waren van de voorstelling.



Oecumenische lezing en workshop City Movements

Donderdag 19 mei 2022 was er in Het Bakken een inspirerende avond voor alle Christenen in Woerden. Onder leiding van Hans Luttik van City Movements Nederland <https://citymovements.nl> bespraken vele aanwezigen hoe we kerk en stad met elkaar kunnen verweven in ons leven, hoe we echt concreet één kunnen zijn met onze medechristenen en hoe we die eenheid in kunnen zetten om samen onze stad (nog meer) tot bloei te laten komen (Jer. 29:7). Centraal stond de vraag: Wat kunnen we bereiken als we echt samen sterk staan voor één verlangen en één missie - Gods missie, juist ook met onze beide benen in de Woerdense klei?

De lezing kreeg een vervolg met een workshop op 12 november 2022 met 26 deelnemers. Er is veel ambitie om samen aan de slag te gaan en werk te maken van de missie Eén kerk van Woerden met impact in de stad. Inmiddels is een WhatsApp groep Kerk in Woerden gestart. Een zelfstandige werkgroep onder de Raad van Kerken Woerden zal nu verdere afspraken maken.



12

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN WOERDEN 650

De Raad van Kerken heeft financiële ondersteuning verleend aan de activiteiten van de Commissie Open Petruskerk in het kader van Woerdens jubileumjaar 2022 (650 jaar stadsrechten, 350 jaar 'slag om Woerden'). Er zijn vijf activiteiten georganiseerd, die werden gekenmerkt door een grote diversiteit, gericht op uiteenlopende groepen in de Woerdense samenleving.

Op zaterdag **12 maart 2022** startten de stedelijke feestelijkheden en was de Petruskerk vanaf 10:00 uur vervroegd opengesteld. Er is een speciale videofilm gemaakt waarin vijf voorwerpen in de Petruskerk werden toegelicht. Meer dan 2.000 mensen hebben die dag de kerk bezocht. De kerk was ook aangeboden als podium; het popkoor van Kunstencentrum Het Klooster heeft hiervan gebruikgemaakt om een concert te geven, waarvan onder meer het Woerdens Loflied 650 deel uitmaakte. De videofilm is sindsdien ook te zien tijdens de gebruikelijke openingstijden van de kerk.

Zaterdag **7 mei 2022** stond in het teken van 'Joods Woerden'. Historicus Jan van Es hield een lezing over de (weinige) Joden die zich in de loop der eeuwen in en rond Woerden vestigden, en het ensemble van Niki Jacobs voerde The Ballad of Mauthausen uit. De avond is bijgewoond door ruim 150 bezoekers. Voor de organisatie is samengewerkt met Kunstencentrum Het Klooster, Plein 7 en het Cultuur Platform Woerden.

Historische muziek was het thema op zaterdag **18 juni 2022**. Ensemble Aventure speelde muziek uit de tijd dat Woerden stadsrechten kreeg, afgewisseld met de vertelling 'Reynaert die zal Reynaert blijven' uit dezelfde tijd. Als voorprogramma voerden drie cursisten van Kunstencentrum Het Klooster werken uit van Benedetto Marcello (1686-1739) en Antonio Vivaldi (1678-1741). Veertig mensen bezochten dit concert. Naast Het Klooster werd Plein 7 betrokken bij de organisatie.

Een kernwaarde van de Petruskerk is het geloof. 'Geloven in Woerden' stond centraal op zaterdag **17 september 2022**: zes vertegenwoordigers van verschillende geloofsrichtingen gaven een korte uiteenzetting over hun levensovertuiging en gingen daarna, onder leiding van wethouder Ad de Regt, daarover in gesprek met het publiek en met elkaar. Arjanne Bruggeman, Kees Bruggeman en Leo van Lierop verzorgden de muzikale verbinding. Het forumgesprek is bijgewoond door vijftig mensen, waarvan velen hun waardering uitten voor het inzicht in diversiteit en overeenkomst van de verschillende levensovertuigingen.

Op dinsdag **11 oktober 2022** is herdacht dat 350 jaar eerder, op 11 oktober 1672, de Petruskerk en een deel van de stad afbrandden. De Woerdense brandweer hield een oefening in de toren, waarna de bevelvoerder van de brandweer, Koos Dros, in de kerk uitleg gaf. Aansluitend vertelde Niek de Kort, voorzitter van de Stichts-Hollandse

13

Historische Vereniging (SHHV), over de brand en andere aspecten van de slag om Woerden. Deze avond trok ruim honderd belangstellenden.

Bij deze laatste activiteit was ook het Platform Rampjaarherdenking betrokken. Dit Platform verzorgde verder een expositie over het Rampjaar 1672, die van 9 september tot 31 oktober in de Petruskerk stond opgesteld en in die periode 2.000 bezoekers trok. Hier mag tevens vermeld worden dat, op verzoek van de Gemeente Woerden, van eind maart tot begin juli de Petruskerk onderdak bood aan de tentoonstelling '1572 Geboorte van Nederland - 450 jaar op zoek naar vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid, verscheidenheid'.

In de totale periode van de verschillende herdenkingen, van 12 maart tot 31 oktober, zijn in de Petruskerk ruim 10.000 bezoekers geteld. Met deze activiteiten heeft de Petruskerk ruime aandacht gekregen van Woerdenaren en anderen die er anders niet komen. Het is te hopen dat dit doorwerkt in een positieve indruk van de kerk.

HET WONDER VAN WOERDEN DE PODCAST

In 2022 maakten de Woerdense predikanten Joost Schelling (Gereformeerde Kerk Woerden/Zegveld) en Jan Willem Stam (Hervormde Gemeente Woerden) samen een podcast. Deze podcast noemden zij 'Het Wonder van Woerden'. Joost en Jan Willem gaven met deze podcast een kijkje in hun leven en werk in hun 650 jaar jonge stad. In Het Wonder van Woerden de Podcast bespraken Joost en Jan Willem allerlei thema's op de grens van kerk en samenleving. Hun motto was daarbij: 'met twee benen in de kerk en met twee benen op het kerkplein'. Immers werden bijna alle uitzendingen opgenomen in café De Pompier, dat aan het kerkplein gelegen is en tevens aan de Petruskerk grenst.

De ene keer maakten zij een aflevering met een gast passend bij een thema, de andere keer deden ze dat samen door over het thema door te spreken. Vast onderdeel in de podcast was de vraag: wat lezen we hierbij? Zo gaven Jan Willem en Joost ook een inkijkje in hun (theologische) bronnen en inspiratie. Tenslotte was het een mooie vorm van interkerkelijke samenwerking wat evengoed ook in de gasten van de podcast zijn afspiegeling vond.

De podcast mocht zich in een mooie populariteit verheugen. Er waren vaste luisteraars binnen en buiten de Woerdense kerkgemeenschappen, die ook feedback en reacties op de uitzendingen gaven. Zij droegen zelfs ook mogelijke thema's aan. Een kleine 150 luisteraars bezocht de uitzendingen via het platform Soundcloud, gemiddeld zo'n 100 luisteraars stemden op de podcast af via Spotify. De uitzending over 'oorlog en vrede' (met aandacht voor de oorlog in Oekraïne (zie overzicht hieronder) mocht zich in de meeste luisteraars verheugen.

14



Hoewel de podcast goed in de kerkelijke en Woerdense samenleving 'gevalen' is, hebben Joost en Jan Willem eind 2022 toch besloten ermee te stoppen. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat Joost van de gemeente Woerden afscheid heeft genomen om per 1 november 2022 zijn functie als Directeur van VKB Kerkrentmeesters op zich te nemen. Daardoor is voor hem de binding met de Woerdense kerken te los geworden om deze podcasts goed te maken. En zoals het bij een goed ingespeeld duo past: samen uit, samen thuis.

ADAM, WAAR BEN JE?

Op 22 augustus 2022 organiseerde de Raad van Kerken de Oekraïense documentaire over het leven en werk in een van de kloosters op de heilige berg Athos, Griekenland. De film is gemaakt door Alexandr Plyska, orthodox diaken, samen met regisseur Alexandr Zaporoschenko.

Diaken Alexandr Plyska hield een korte inleiding en na de film was er een gesprek met hem.

Aan de bezoekers werd een financiële bijdrage gevraagd die is bestemd voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Inmiddels is de film al op diverse plaatsen in ons land getoond en ook in het buitenland. De Raad van Kerken is verheugd dat de film nu ook in Woerden te zien was.

PRESENTATIE TIJDENS 25E WIJKFEEST SCHILDERSKWARTIER

Met een delegatie van diverse kerken en andere organisaties (zoals Schuldhulpmaatje Woerden) is op 24 september 2022 met een kraam deelgenomen aan het wijkfeest. Ondanks het slechte weer waren er goede en zinvolle contacten met voorbijgangers en bezoekers. Ook de fotopuzzel van de Kruiskerk kreeg behoorlijke belangstelling. Het wijkfeest is daarmee een mooie gelegenheid om de plaatselijke kerken te presenteren.

KERSTPROMOTIE 2022

De promotie rond Kerst is uitgevoerd in samenwerking met de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie. Er zijn 2.500 flyers gemaakt en verspreid onder de verschillende kerkgenootschappen en op diverse locaties in Woerden, zoals winkels, snackbars, de bibliotheek, kerkgebouwen, etc. De flyer is ook 100 keer in posterformaat gedrukt en verspreid onder diverse gemeenteleden, winkels, snackbars, de bibliotheek, kerkgebouwen, etc. Daarnaast is de flyer via digitale media verspreid, en als advertentie



15

geplaatst in Het Kontakt (de Woerdense Courant). Verder zijn de kerkgenootschappen gevraagd de banner van de Raad van Kerken met de tekst “Vier met ons mee: Kerst dicht bij het licht” en met de verwijzing naar www.kerstinwoerden.nl op te hangen. De flyer, poster, advertentie en banner verwezen naar www.kerstinwoerden.nl alwaar meer informatie te vinden was van de verschillende activiteiten rond Kerst. De webmaster heeft op een uitstekend wijze alle informatie op de website geplaatst.