

Persbericht Woerdense Kerkbladen

'Nu ik dit alles niet meer hoef te geloven' - uitdagend en bemoedigend boek van Bert van Kooten -

Als we de Advent willen beleven als een tijd van inkeer en bezinning, kan het nieuwe boek van voormalig pastor en geestelijk verzorger Bert van Kooten daarbij behulpzaam zijn. In *'Nu ik dit alles niet meer hoef te geloven'* schetst hij de ontwikkeling van zijn eigen geloven gedurende een lange periode van kerkelijke werkzaamheid. In zijn pastoraat heeft hij steeds dienstbaar willen aansluiten bij het soms kwetsbare geloof van de mensen met en voor wie hij werkte. Intussen merkte hij dat hij zelf meer en meer vragen kreeg bij een aantal van de centrale kerkelijke geloofswaarheden. Bij zijn pensionering is hij gaan schrijven over hoe zijn eigen geloven zich ontwikkeld heeft. En hij concludeert in zijn boek, dat godsdienst en God hem blijven boeien, ook nu hij niet langer meegaat in veel van wat daar met stelligheid over beweerd wordt. Hij blijft een mens met religieuze interesse. Er blijft in hem een heimwee naar God.

Op **dinsdag 10 december a.s.** verzorgt de auteur **om 20.00 uur in Kapel Weddesteyn** een presentatie van zijn boek. De presentatie-bijeenkomst opent met een lezing van prof. dr. Paul Post, emeritus hoogleraar Rituele Studies in Tilburg en voorzitter van de Camino Academie. Hij spreekt over een thematiek die nauw verwant is met de buitenkerkelijke religieuze interesse waar Bert van Kooten over schrijft. Namelijk de toenemende belangstelling voor het pelgrimeren langs oude en nieuwe pelgrimspaden.

De auteur zal vervolgens zelf een toelichting geven bij de ontwikkelingen in zijn persoonlijke geloofs- en kerkgeschiedenis, waarvan zo'n groot deel zich afspeelde in de Woerdense kerkelijke kring. Velen zullen daarbij momenten van herkenning hebben, omdat zij deel waren van deze (kerk)geschiedenis, een rol speelden in het verhaal of van invloed waren op de (geloofs)ontwikkeling van de auteur.

Na de toelichting is er gelegenheid tot vragen en gesprek. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Bert van Kooten, Nu ik dit alles niet meer hoef te geloven, ... blijft de heimwee naar God

Brave New Books ISBN 9789465124452. Prijs: € 18,96. Te koop bij de Hoeksteen of te bestellen bij de internet- boekhandel of bij de uitgever: <https://www.bravenewbooks.nl/books/390790>

Opgetekend uit de mond van een van die velen: 'En dan zit ik daar in dat oude kerkgebouw. Ik kom er niet meer zo vaak. Eigenlijk alleen die enkele keer dat een dierbare het nodig vindt de ulтваart te laten beginnen met een kerkelijke samenkomst. En nu dus. In de vakantie. De deur stond open. Toch maar even naar binnen. Een laatste optaktent? Nee, dat hoeft niet. Wel even zitten. Achterop op die ongemakkelijke houten bank. Onrustige gedachten. Er is zoveel gaande. In m'n eigen leven. Met de mensen om me heen. En ook in de wereld. Zoveel gaat niet goed. Ik kan het niet helpen dat ik een moment dank wil zou het toch mooi zijn als God er nog was. Niet dat Die veel zou kunnen doen. Maar het zou me wel eindelijk houvast bieden. Troost ook. Ik voel een soort heimwee. Een verlangen naar heiligheid in het, denk ik. Ik heb zoveel vragen bij geloof en kerk, maar hier merk ik: het laast me niet los. Of moet ik zeggen: God laast me niet los.'

Nu ik dit alles niet meer hoef te geloven
... blijft de heimwee naar God

Bert van Kooten

Bert van Kooten (1952) was bijna veertig jaar kerkelijk functionaris. Eerst als pastor in parochies in Amsterdam, Buzum, Woerden en Kamerik. Daarna als geestelijk verzorger in verpleeghuis Weddesteyn en in het Zwaie Hospitaalziekenhuis (Jesse in Woerden). Eerder publiceerde hij 'Een God die nabij komt', teksten voor Advent en Kerstmis (Averbode 2008 EAN 9789031726349) en 'Eén is er die omziet', psalmreizen ter troost en bemoediging (Brave New Books 2022 ISBN 9789464486148).

In 'Nu ik dit alles niet meer hoef te geloven' schetst de auteur hoe zijn geloof zich ontwikkeld heeft gedurende zijn werkzaam leven als pastor en geestelijk verzorger. Nu hij niet langer in dienstverband heeft aan te sluiten bij de gelijkschikking van de mensen met en voor wie hij werkte, kan hij vrijuit onderzoeken waar hij inmiddels zelf staat in zijn geloof en in zijn levensvisie. De bemoedigende uitkomst van het onderzoek is dat er veel waardevoets behouden blijft en veel nieuwe spirituele rijkdom te vinden valt voor wie het aandurft een goed deel van de vertrouwde traditie los te laten. In die zin is het boek verassend voor kerk- betrokken mensen, vertikkend voor wie niet of niet meer actief kerkelijk mee doen maar welwillend staan ten opzichte van religieuze zingeving, en boeiend voor de velen voor wie het geloof een dichtgeslagen boek leek. In een tijd van zingevingscrisis tekent de auteur een religieuze perspectief aan dat van waarde zal zijn voor wie aan het leven een zinvolle invulling wil geven.