

## Doe mee aan de Nacht van Gebed voor vervolgte christenen

*Bid vrijdag 5 juni mee in de Kruiskerk in Woerden.*

Wereldwijd worden 388 miljoen christenen vervolgd en gediscrimineerd. Niet vanwege misdaden en overtredingen, maar... omdat ze geloven in de Here Jezus. Onvoorstelbaar toch...? Zij vragen keer op keer om ... gebed. Wat hebben zij daar aan? Heel veel dus blijkbaar! Voor hen is het een waardevol stukje 'steun in de rug'. Daarom organiseert Open Doors de Nacht van Gebed. In de nacht van 5 op 6 juni bidden christenen in heel Nederland en Vlaanderen voor hun vervolgte broeders en zusters.

Doe mee met de Nacht van Gebed in de Kruiskerk, Mesdagplein 4 in Woerden. Welkom Vanaf 20.00 uur. Er zijn 2 'blokken'. Deel 1 is van 20.15-22.00 uur. Er is dan o.a. een spreker vanuit Open Doors, die een reis heeft gemaakt naar 1 van de landen waar christenen worden vervolgd. Het 2<sup>e</sup> deel is van 22.15-0.00 uur. Tijdens de avond horen en zien we verhalen uit o.a. Noord-Korea, Afghanistan, Mexico en Iran. Je kunt er eventueel voor kiezen om halverwege af of aan te haken.

De Here Jezus koos er regelmatig voor om 's nachts te bidden. Dit gaf Hem de rust om met aandacht in gesprek te gaan met Zijn hemelse Vader. Maarten Luther zei het zo (staat op de site van de Evangelisch Lutherse Gemeente): 'Christenen die bidden, zijn als zuilen die het dak van de wereld dragen'.

Je bent van harte welkom! Heb je vragen? Neem gerust contact met me op of kijk op [opendoors.nl/nacht](http://opendoors.nl/nacht) .

Hartelijke groet, Peter Versloot ([pimversloot@gmail.com](mailto:pimversloot@gmail.com)) .

